

COMMISSIE DUURZAAMHEID

NIEUWSBRIEF 1

Oktober is de maand van de duurzaamheid. Onze Ontmoetingskerk is sinds maart 2017 een Groene Kerk. En op 8 oktober 2023 is er een speciale kerkdienst rond het thema Duurzaamheid.

Alle reden om u in dit artikeltje te informeren over het wel en wee van de commissie Duurzaamheid, die vanaf 2009 actief is binnen onze Ontmoetingskerk.



Ets van Thea Koot met de titel "Hemel en Aarde".

Wie zijn wij?

De commissie Duurzaamheid bestaat momenteel uit 5 dames en 2 heren: Corrie Veldboom is voorzitter, Rian Renting is secretaris, Gerry Koelewijn, Clara Bandringa, Irmgard Ballast en Klaas Geers zijn leden, Stefan Bosman is onze linkerpun via de Diaconie naar de Kerkenraad van onze kerk. We komen 3 a 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering bij 1 van ons thuis.

Wat proberen wij te bereiken?

In een recent verschenen onderzoek (september 2023) van het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances wordt geconcludeerd dat de mens de aarde "over de grens" geduwd heeft. De aarde staat momenteel zo sterk onder druk dat de stabiliteit van het menselijk leven in gevaar komt, voor het eerst sinds de ijstijd van ca 10.000 jaar geleden, aldus de onderzoekers.

Zes van de negen zgn. planetaire grenzen zijn overschreden, zo stelt het onderzoek: zo is o.a. het klimaat verstoord, er is een groot verlies aan biodiversiteit en er is te veel chemische vervuiling en ontbossing.

In veel van onze dagelijkse handelingen en beslissingen kunnen we het begrip Duurzaamheid een plek geven.

Als commissie Duurzaamheid proberen wij vanuit het gedachtengoed van het zijn van Groene Kerk een (klein) steentje bij te dragen aan de verduurzaming van onze aarde en de bewustwording daarover. Enerzijds door het aspect duurzaamheid onderdeel te laten zijn van kerkelijke besluitvorming, anderzijds door het ontplooiën van activiteiten en acties die in de ruimste zin des woords kunnen bijdragen aan een beter milieu. Zoals: het schenken van verantwoorde koffie in onze kerk, de actie zonnepanelen, Marjan Minnesma van Urgenda die sprak over haar Urgenda-projecten, een jaarlijkse avond met een aansprekende film over duurzaamheid, etc.



Tot slot

Het milieu, het zo duurzaam mogelijk omgaan met alles wat de aarde ons schenkt, is van ons allemaal. Op bescheiden schaal wil onze commissie daar in onze kerkelijke omgeving en daarbuiten iets betekenen. Lijkt u/jou dat ook mooi om te doen? Van harte welkom! We hopen dat vooral jongeren zich hierdoor aangesproken voelen en vanuit hun enthousiasme en idealisme met ons mee willen denken en doen. We zijn benieuwd.....

Met een hartelijke groet,
Commissie Duurzaamheid,

duurzaamheid@deontmoetingskerk.nl